

HET NEGENTIENDE WOORD

Deze uiteenzetting gaat over het profeetschap van Ahmed (vzmh)

Met mijn woorden heb ik Mohammed (vzmh) niet kunnen prijzen, maar mijn woorden zijn prijzenswaardig geworden doordat deze over hem gaan.

Jazeker, deze uitspraak is mooi. Maar dat wat hem mooi maakt zijn de eigenschappen van Mohammed (vzmh) welke de mooiste der eigenschappen zijn.

De Veertiende Flits bevat **“VEERTIEN DRUPPELS”**.

DE EERSTE DRUPPEL: Er zijn drie grote, universele leermeesters die ons onze Heer bekendmaken. Eén ervan is dit boek der heelal waarvan we al een deel van zijn getuigenis hebben gehoord uit de dertiende les van de dertien flitsen uit de Arabische “Verzameling van Nur”. Een andere is de laatste der Profeten (vzmh), die uit dit boek der heelal het grootste bewijs is. De laatste is de Verheven Qur’an. Nu moeten we het sprekende bewijs, de laatste der profeten (vzmh), leren kennen en naar hem luisteren.

Jazeker, kijk eens naar de spirituele kracht van dit bewijs. Het aardoppervlak is zijn moskee. Mekka is zijn “mihrab”¹ en Medina zijn “minber”². Deze profeet (vzmh), dit openlijk bewijs, is de imam voor alle gelovigen. De preker voor heel de mensheid. De leider van alle profeten. De meester voor

¹ Mihrab is de plaats in de moskee waar de imam het gebed leidt.

² Minber is de preekstoel in de moskee.

alle heiligen. De spil in de kring van Godprijzenden, welke bestaat uit alle profeten en heiligen... Hij is een boom der licht waarbij alle profeten de levende wortels zijn en alle heilige de verse vruchten. Al zijn beweringen worden bevestigd en ondertekend door alle profeten, die steunen op hun wonderen, en alle heiligen die vertrouwen op hun wonderlijkheden. Want hij zegt: "Er is geen andere god dan Allah" en dit beweert hij. Alles van links en rechts, oftewel de verlichte godprijzenden die zich bevinden in het verleden en de toekomst, doen dezelfde woorden herhalen. Ze zeggen unaniem "U HEEFT GELIJK EN U VERTELT DE WAARHEID". Wat voor ongegronde angst kan deze bewering, die met zoveel ontelbare handtekeningen wordt bekrachtigd, laten afzwakken.

DE TWEDE DRUPPEL: Het verlichte bewijs van de eenheid wordt door die twee vleugels in overeenstemming en met krachtige bewijzen bevestigd. Zo ook wordt hij bevestigd en bekrachtigd door honderden aanwijzingen in de hemelse openbaringen³, zoals de Thora en de Bijbel, en duizenden aanwijzingen in de aankondigingen⁴ en het vele, bekende, goede nieuws dat via de djinns uit het verborgene werd verkondigd en de vele, overeenkomstige voorspellingen van de toekomstvoorspellers en de

³ Hüseyin-i Cîsrî heeft in zijn boek: "Risale-i Hamîdiye" honderveertien aanwijzingen uit die boeken gehaald. Als er na zoveel herschrijvingen nog zoveel aanwijzingen te vinden zijn, dan zouden er voor al die herschrijvingen nog veel meer te vinden zijn.

⁴ Het vertaalde woord is "irhasat" wat betekent: Gebeurtenissen die vóór het profeetschap van Mohammed (vzmh) hebben plaatsgevonden en als bewijs dienden voor zijn profeetschap.

duizenden wonderen zoals het splitsen van de maan en de waarachtigheid van de sharia.

En tevens het geprezen karakter die de profeet eigen is en de eindeloze schoonheid in de waardevolle en belangrijke, verheven eigenschappen van zijn opdrachten en de absolute godvrezendheid, dienaarschap, ernstigheid en standvastigheid, die zijn absolute onbevreesdheid, krachtige geloofsovertuiging, zekerheid en vertrouwen weergeeft, tonen aan, zo helder als de zon, dat hij absoluut trouw is aan zijn zaak.

DE DERDE DRUPPEL: Als je wilt, kom dan maar mee naar de tijd van gelukzaligheid; het Arabisch schiereiland. Ook al is het maar met je gedachten, laten we hem gaan bezoeken zodat we hem kunnen zien tijdens het verrichten van zijn taken. Kijk: We zien een persoon die opvalt vanwege zijn innerlijke en uiterlijke schoonheid. In zijn hand draagt hij een boek vol wonderen en uit zijn mond komt een toespraak van waarachtige woorden. Voorzeker verkondigt hij de eeuwige preek aan alle nakomelingen van Adam en aan de djinn, de mensen de engelen en zelfs aan het hele bestaan. Hij lost het verbazingwekkende mysterie op en verklaart het geheim van de schepping van deze wereld. Hij weet het mysterie van het geheim in de schepping op te lossen en te ontdekken. Hij geeft een overtuigend en acceptabel antwoord op de drie moeilijke en geduchte vragen die door de hele schepping worden gesteld en die iedereen verstand in verbazing bezighoudt: "Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Waar ga jij naartoe?"

DE VIERDE DRUPPEL: Hij verkondigt een zodanig licht der werkelijkheid dat als je naar het bestaan kijkt, buiten het verlichte kader van Gods geboden en verboden, je zeker

zult zien dat het bestaan als een algemene rouwplaats is, de schepselen als vreemde voor elkaar of zelfs als vijanden, de levenloze dingen als beangstigende lijken en alle levende dingen als weeskinderen, die huilen vanwege de klap der vergankelijkheid en scheiding. Kijk nu eens met het licht der werkelijkheid dat hij heeft verkondigd: Die algemene rouwplaats verandert in gedenkhuis die helemaal opgaat in Godsliefde. Die van elkaar vervreemde, vijandige schepselen worden kennissen en vrienden. Die zwijgende levenloze dingen worden gehoorzame ambtenaren en onderworpen dienaren. En die huilende, klagende weeskinderen namen de vorm aan van dingen die God met Zijn schone namen verheerlijken of die dankbetuigingen uiten vanwege het ontslag van hun verplichtingen.

DE VIJFDE DRUPPEL: En door dat licht veranderen de bewegingen, de afwisselingen, veranderingen en wijzigingen in het bestaan van betekenisloosheid, zinloosheid of spel van toevaligheden ieder in een brief van de Heer, bladzijden met bewijzen en verwijzingen naar de schepping en spiegels die de schone namen van God weerspiegelen. Zelf het bestaan verandert in een boek der wijsheid van de Onafhankelijke. Vanwege de eindeloze zwakheid, machteloosheid, armoede en behoefte is de mens nog lager dan alle dieren. En vanwege het verdriet, de pijn en smart die het verstand teweeg brengt, wordt de mens nog ongelukkiger dan alle dieren. Maar wanneer het verstand met zijn licht verlichting vindt, zal de mens boven alle dieren en alle schepselen reiken. Met deze verlichte machteloosheid, behoefte en dit verstand verricht hij smeekbeden en wordt hij een vleierende koning en met smachtend gehuil wordt hij een vleierende kalief over het aardoppervlak. Dus indien dat licht er niet zou zijn, zou het

bestaan, de mens en zelfs alle dingen vervallen in het niets. Jazeker, voor zo'n uniek bestaan is zeker een dergelijk persoon nodig. Anders dienen dit bestaan en alle werelden er niet te zijn.

DE ZESDE DRUPPEL: Deze persoon is verkondiger van de eeuwige gelukzaligheid en de boodschapper die dit verheugend nieuws brengt; ontdekker en bekendmaker van de eindeloze barmhartigheid; berichter en toeschouwer van de schoonheden van de Goddelijke Heerschappij; ontdekker en toner van de schatten in de Namen van Allah. Wanneer je naar hem kijkt –naar de kant van zijn dienaarschap– zul je zien dat hij een voorbeeld van liefde en barmhartigheid, een eer voor de mensheid en de meest verlichte vrucht uit de boom van het bestaan. En wanneer je naar hem kijkt –dat wil zeggen de kant van zijn profeetschap– zul je zien dat hij een bewijs is voor Gods bestaan, een lichtbron van waarheid, een zon van rechtleiding en een weg tot gelukzaligheid. Kijk dus naar zijn verlichting als ware het een oogverblindende bliksem. Van het Noorden tot aan het Zuiden, de helft van de wereld en een vijfde deel van de mensheid heeft zijn geschenk van rechtleiding geaccepteerd en omhelst. Wat is er in godsnaam met ons ego en onze duivel aan de hand dat zij de essentie van alle zaken van deze persoon: “Er is geen andere God dan Allah” niet met alle gradaties accepteren?

DE ZEVENDE DRUPPEL: Kijk, Kijk hoe hij op dat uitgestrekte schiereiland in een mum van tijd de gewoonten en verwilderde, slechte karakters van verschillende wilde en koppige volkeren die vasthouden aan hun gewoonten, ontwortelt en ontkracht. Hij kleedt ze aan met al het goede fatsoen en maakt ze docent voor de hele wereld, een

leermeester voor fatsoenlijke volkeren. Kijk! Het was geen openlijke dominantie, maar voorzeker het overwinnen en onderwerpen van hun verstand, ziel, hart en persoonlijkheid. Hij werd de geliefde in alle harten, de leermeester van het verstand, de opvoeder van de mensen en de sultan van de geesten.

DE ACHTSTE DRUPPEL: Je weet dat in een klein volkje een kleine gewoonte, zoals het roken, alleen met veel inspanning door een grote heerser definitief kan worden opgeheven. Echter heeft deze persoon vele hechte gewoontes van grote, standvastige en koppige volkeren ontkracht en ervoor in de plaats verheven karakteren achtergelaten, welke zich nestelden in vlees en bloed. Dit alles en nog vele andere verbazingwekkende werken heeft hij in korte tijd teweeg gebracht met een ogenschijnlijk geringe macht en weinig inspanning. Dus zij die de tijd van gelukzaligheid niet zien, houden we het Arabisch Schiereiland voor ogen. Dus laat ze maar samen met honderden filosofen daar naartoe gaan en laat ze maar honderd jaar werken. Zouden ze, vergeleken met die tijd, een honderste teweeg kunnen brengen van wat hij in één jaar teweeg heeft gebracht?

DE NEGENDE DRUPPEL: Tevens weet je dat een simpele ziel met een gering aanzien, in een kleine gemeenschap, tijdens een discussie over een simpel onderwerp, zonder schaamte of angst in bijzijn van zijn vijanden niet eens een klein maar schandelijk leugen kan uiten zonder dit bedrog te laten merken, zonder berouw te tonen en zonder zich op te winden. Kijk nu eens naar deze persoon. zonder angst, terughoudendheid, ingetrokkenheid, opwinding en met een pure oprechtheid en serieusheid

vertelt hij tijdens zijn grote opgave als erg belangrijke ambtenaar zijn woorden. Dit doet hij met veel eer en zelfvertrouwen op een krachtige, verheven manier dat zijn vijanden het moeilijk kunnen verdragen. Dit terwijl hij in een grote gemeenschap, tegenover vele tegenstanders, tijdens grote problemen en erg grote zaken veel behoefte heeft aan bescherming. Kan er dan überhaupt een tegenstrijdigheid zijn in de woorden die hij zegt? Is het mogelijk dat hij het vermengt met leugens? Absoluut niet! *"Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is."*[53:4] Jazeker, waarheid bedriegt niet. Een erkenner van de waarheid kan men niet bedriegen. Een weg die uitgaat van de waarheid houdt zich verre van de leugen. Een inbeelding zal in de ogen van de erkenner van de waarheid nooit voor waarheid worden aangezien en zal hem niet misleiden...

DE TIENDE DRUPPEL: Kijk eens hoeveel nieuwsgierigheid hij opwekt en wat voor aantrekkelijke, noodzakelijke en geweldige waarheden hij laat zien en hoeveel zaken hij bewijst.

Je weet dat nieuwsgierigheid de meeste mensen aanzet tot onderzoek. Indien men jou het volgende voorstelt: "Wanneer je de helft van je leven en je bezittingen geeft, komt er iemand van de maan en van Jupiter die jou vertelt wat er allemaal op de maan en op Jupiter te vinden is en wat daar de situatie is. Daarnaast zullen zij jouw toekomst en alles wat je zal overkomen voorspellen." Als je nieuwsgierig bent, zul je dit geven. Nu vertelt die persoon het nieuws van een Sultan waar in Zijn koninkrijk de maan als een vlieg is die ergens omheen cirkelt. De aarbol cirkelt op zijn beurt weer om een lamp en deze lamp die de zon voorstelt, is één van de duizenden lampen in één van de herbergen van de duizenden zonnestelsels van die Sultan.

Daarnaast heeft deze persoon het met volledige overtuiging over een zodanig verbazingwekkende wereld en bericht hij over zulke grote veranderingen dat als duizenden werelden een bom zouden worden en zouden ontploffen, het nog niet verbazingwekkender is dan dit. Kijk en luister naar zijn recitatie van de hoofdstukken uit de Qur'an zoals bijvoorbeeld [81:1] *"Wanneer de zon opgerold wordt."* [82:1] *"Wanneer de hemel gespleten wordt."* [101:1] *"De Daverende (De Dag der Opstanding)."* Daarnaast doet hij voorspellingen over een zodanige toekomst dat deze wereldse toekomst, hiermee vergeleken, niet meer is dan een hallucinatie. Tevens geeft hij ons uiterst serieus boodschap van een zodanige gelukzaligheid dat hiermee vergeleken alle gelukzaligheid op deze wereld niet meer is dan een lichtflits, een weerkaatsing van de Eeuwige Zon.

DE ELFDE DRUPPEL: Achter de sluiers van dit bestaan, dat vol geheimen en mysteries zit, staat ons zeker zulke grote verbazingwekkende gebeurtenissen te wachten. Om ons over deze gebeurtenissen te verkondigen, is zeker een dergelijke, verbazingwekkende en absoluut wonderbaarlijke persoon nodig. Tevens blijkt duidelijk uit zijn houding dat hij het zag, ziet en vertelt over dat wat hij heeft gezien. Hij bericht ons met zekerheid over de God van de hemelen en de aarde, die ons voedt met zijn goddelijke giften, en vertelt ons wat Hij van ons wil en wat hij van ons verwacht. We zouden alles moeten laten liggen om naar deze persoon te luisteren die ons inlicht over zulke zaken en nog veel meer verbazingwekkende, noodzakelijke zaken. **Wat is er dan met de meeste mensen aan de hand dat ze doof, blind of krankzinnig zijn en deze werkelijkheid niet zien en deze waarachtigheden niet horen of begrijpen?**

DE TWAALFDE DRUPPEL: Dus deze persoon is een pratent, betrouwbaar bewijs, net zo waarachtig als de éénheid van de Schepper van dit bestaan. En zo ook is deze persoon een absoluut, stralend bewijs voor de wederopstanding en de eeuwige gelukzaligheid. Voorzeker is deze persoon met zijn rechtleiding de oorzaak en het middel voor de eeuwige gelukzaligheid. Zo ook is hij met zijn smeekbede en verlangen de rede en de oorzaak voor de schepping van die gelukzaligheid. Gezien de overeenkomst van dit geheim in “de uiteenzetting over de opstanding”, zullen we het hier nog eens aanhalen:

Kijk! Die persoon smeekt met een zodanig verheven gebed dat het is alsof dit schiereiland of zelfs de hele wereld samen met hem in zijn verheven gebed bidt en smeekt. En tevens smeekt hij in de aanwezigheid van een zodanig grote bijeenkomst dat het lijkt alsof alle verlichte en verheven personen van de mensheid, vanaf Adam tot aan onze eeuw en tot aan de dag des oordeels, zich bij hem aansluiten, hem als voorbeeld nemen en Amen zeggen tegen zijn smeekbede. Kijk eens! Hij smeekt voor een zodanige, gezamenlijke behoefte dat niet alleen de bewoners van deze wereld, maar ook de bewoners van de hemelen en voorzeker ook het hele bestaan “Jazeker, mijn Heer! Geef het. Ook wij willen het.”, zegt en zich bij hem aansluiten. Hij smeekt op een zodanig deerniswekkende, droevige, bekoorlijke en verlangende manier en met zoveel smart, dat hij het hele bestaan tot huilen brengt en hen bij zijn smeekbede doet aansluiten.

Kijk, hij smeekt omwille van zo’n nut en zo’n doel dat het de mensheid, de hele wereld en zelfs alle schepselen verhoogt van het diepste der diepten, verval,

waardeloosheid en nutteloosheid naar hoogste verhevenheid zoals eigenwaarde, eeuwigheid en verheven opdrachten.

Kijk! Huilend smeekt hij om hulp en met een zodanig mildheid smeekt en verzoekt hij om genade, dat het is alsof alle schepselen op deze wereld, in de hemelen en het koninkrijk Gods, het horen, waardoor ze getroffen raken en "Amen, O mijn Heer, Amen", zeggen. Kijk, hij legt zijn verlangen voor aan de Almachtige die alles hoort en uiterst vrijgevig is. Zijn bede is gericht aan de Alwetende die alles ziet en uiterst Erbarmen is. Een God die klaarblijkelijk de meest verborgen behoefte en verlangen van de meest verborgen levende schepselen ziet, hoort, accepteert en met barmhartigheid tegemoet komt. Want Hij geeft de profeet alles wat hij wenst, zelfs al wordt dit verlangen alleen maar duidelijk uit zijn houding. En Hij geeft het op een zodanig wijze, allesoverziende en barmhartige manier dat deze opvoeding en voorbereiding zonder twijfels alleen maar toebestemd is aan Degene die Alziend, Alhorend en de meest Vrijgevige en Erbarmen is.

DE DERTIENDE DRUPPEL: Kijk! De eer van de mensheid, de meest unieke der tijden en de waarachtige trots van het bestaan, die de meest verhevenen onder de mensen achter zich heeft en vanaf het aardoppervlak zijn handen uitstrekt naar de hemelen en smeekbeden verricht, wat wenst hij? Kijk en luister: Hij wil de eeuwige gelukzaligheid, het voortbestaan, de ontmoeting en het paradijs. Hij wil dit samen met alle verheven namen van Allah wiens wetten en schoonheden in alle schepselen weerspiegelen. Zelfs al zouden talloze oorzaken voor de realisatie van die wensen, zoals barmhartigheid, tegemoetkoming, wijsheid en rechtvaardigheid niet bestaan,

dan nog zou één enkele smeekbede van deze persoon genoeg zijn voor de schepping van het paradijs welke voor God even gemakkelijk is als het scheppen van de lente. Jazeker, zoals zijn profeetschap de oorzaak is voor deze wereld, deze plaats van beproeving. Zo ook is zijn dienaarschap de oorzaak voor de schepping van het paradijs. Kijk nou zelf wat de verstandigen en wetenschappers zeggen van deze absolute ordening die je zo kunt zien, deze gebrekenloze mooie kunstwerken binnen zijn barmhartigheid en unieke heerschappij in absolute perfectie: "Binnen al het mogelijke is er geen beter of perfecter bestaan mogelijk dan dit bestaan." Zou God de kleinste en simpelste wensen en stemmen met waardering aanhoren en tegemoet komen, maar de meest belangrijke en noodzakelijke wensen onbelangrijk vinden, niet aanhoren, niet begrijpen en niet tegemoet komen? Is in deze perfectie zoiets afschuwlijks, onbarmhartigs en wanordelijks mogelijk? Nooit of te nimmer... God behoeft ons voor een dergelijke gedachte. Een zodanige perfectie kan een dergelijke verafschuwing nooit accepteren en zal zich hiermee niet verlagen.

O mijn denkbeeldige vriend! Tot dusver is het genoeg, we moeten teruggaan. Ookal zouden wij honderd jaar in deze tijd, op dit eiland blijven, dan nog zouden wij niet éénhonderste deel van zijn verbazingwekkende werken en fenomenale taken volledig kunnen bevatten en bezichtigen en er genoeg van krijgen.

Kom maar eens mee! We zullen elke eeuw die voorbij komt een voor een bekijken. Kijk welke bloemen door het licht van de zon van rechtleiding elke eeuw zijn gaan bloesemen en welke miljoenen verlichte vruchten zoals Ebu Hanife, Şafîî, Bayezid-i Bistamî, Şah-ı Geylanî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî het heeft

gegeven. Een uitgebreide toelichting van onze bezichtigingen stellen we uit naar een ander moment. Nu gaan we een zegening uitspreken die verwijst naar de zekere wonderen van die rechtleidende en wonderen verrichtende persoon:

Miljoenen vrede en zegeningen, zoveel als het aantal goede daden van zijn volk, aan de vereerde Mohammed (vzmh). Aan wie de Alwijze Qur'an is neergedaald vanuit de troon Gods, de Barmhartige, de Erbarmen.

Miljoenen vrede en zegeningen aan de vereerde Mohammed (vzmh). Zo veel als het aantal goede daden van zijn volk. Hij die de maan in tweeën deed splitsten door deze alleen maar aan te wijzen. Hij wiens profeetschap is aangekondigd in de Thora, de Bijbel en de Psalmen. Hij wiens profeetschap is aangeduid door de overweldigende gebeurtenissen, de djinns, met hun berichten uit de toekomst, de geleerden onder de mensheid en de toekomstvoorspellers.

Miljoenen vrede en zegeningen aan de vereerde Mohammed (vzmh); net zoveel als het aantal letters van de gelezen woorden van de Qur'an, vanaf het begin van de openbaring tot aan de dag des oordeels, welke in de luchtgolven met de wil van de Barmhartige een gestalte hebben gekregen in de spiegeling van de lucht. Want op zijn verzoek kwamen de bomen naar hem toe gerend. Na zijn smeekbede voor regen daalde er meteen regen neer uit de hemel. De wolken schaduwden hem tegen de hitte. Met een beetje voedsel deed hij de honger van honderden stillen. Tot drie keer toe liet hij water stromen uit zijn vingers. Ter verering van hem liet God een hagedis, een hert, een boomstam, een gebraden giftige geitenbout, een kameel, een berg, stenen en grond spreken.

Hij die eigenaar is van de hemelreis. De persoon die verreekt is met het grootste wonder "de aanschouwing van God" en wiens blik niet week of dwaalde. Onze vereerde. Onze vrije pleiter.

O onze God, wees ons omwille van iedere vrede en zegening vergiffenis gezind en wees barmhartig jegens ons. Amen.

[In de Turkse uiteenzetting "Şuaat-ı Marifet-ün Nebi", de "Negentiende Brief" en kort in dit woord heb ik de bewijzen van de profeetschap van Ahmed (vzmh) uitgelegd. Tevens is daar in het kort ook de wonderbaarlijke welspraak van de Alwijze Qur'an uitgelegd.

Tevens heb ik in de Turkse uiteenzetting "Lemaat" en in het "Vijfentwintigste Woord" in het kort uitgelegd dat de Qur'an in veertig opzichten een wonder is daarnaast heb ik de veertig manieren van wonderbaarlijke welspraak aangetoond. In de Arabische Qur'ancommentaar "İşarat-ül İ'caz" heb ik van die veertig opzichten alléén het opzicht, de opstelling van die redekunst, in veertig bladzijden uitgelegd. Indien je er behoefte aan hebt, kun je deze drie boeken raadplegen.]

DE VEERTIENDE DRUPPEL: De Alwijze Qur'an, een schatkamer vol van wonderen en zelf het grootste wonder, heeft via de profeetschap van Ahmed (vzmh) de eenheid van Allah zo zeker bewezen, dat het geen ander bewijs meer behoeft. Wij zullen hier zijn uitleg aanhalen en enkele flitsen van die wonderbaarlijke welspraak, welke de oorzaak waren voor kritiek.

Dus de Alwijze Qur'an die ons onze Heer beschrijft is de eeuwige vertaling van het grote boek der heelal... De ontdekker van de schatten van de goddelijke namen die in de bladzijden van het aardoppervlak en de hemel zijn verborgen... De sleutel voor de gesluisde werkelijkheden in de betekenisvolle gebeurtenissen... Een schatkamer met eeuwige gelukwensingen van de Barmhartige en een eeuwige toespraak die uit de verborgen wereld komt vanachter het gordijn, welke deze zichtbare wereld is. De zon, het fundament en de geometrie van de spirituele wereld van de Islam... De landkaart van het hiernamaals... Het verklarende woord, de duidelijke uiteenzetting, het pratend bewijs en de heldere vertaler van het goddelijke Wezen, Zijn eigenschappen en Zijn werken... De vormer, werkelijke wijsheid, gids en leider van de wereld der mensheid. Het boek der wijsheid en een wetboek. Het boek der smeekbede en dienaarschap. Het boek van geboden en verboden. Het boek der gedenkenis en een boek die aanzet tot denken. Het is als een verheven bibliotheek die een boek heeft voor alle spirituele behoeften en een gids voor alle heiligen, rechtgeleiden, geleerden en waarheidsgezinden en al hun verschillende paden en wegen.

Kijk maar naar de flitsen van wonderbaarlijke welspraak die achter deze herhalingen zitten. Men beeldt zich in dat dit een tekortkoming is. Maar de Qur'an is én een boek der gedenking én een boek der smeekbede én een boek der roeping en dus is deze herhaling wenselijk, zelfs noodzakelijk en een redekunst. Het is niet zoals zij denken... Want in feite is het doel van gedenkingen deze door herhalingen te verlichten. Het doel van smeekbeden is deze door herhaling tot je geest te laten doordringen. Het doel van gebod en roeping is deze door herhaling te versterken. Daarnaast kan niet iedereen altijd de hele Qur'an lezen.

Maar misschien is hij wel in staat om een hoofdstuk te lezen. Daarom zijn de belangrijkste doelen van de Qur'an voornamelijk in de lange hoofdstukken te vinden en is elk hoofdstuk als een kleine Qur'an. Dus om niemand tekort te doen zijn enkele doelen zoals de eenheid, de wederopstanding en verhalen over Mozes herhaald. Daarnaast zijn er naast de materiële behoeften tevens vele verscheidene spirituele behoeften. Sommigen heeft de mens nodig bij elke adem. (Zoals het lichaam behoefte heeft aan zuurstof en de ziel aan het woord "Hij" wat naar Allah verwijst.) Sommigen heeft de mens elk uur nodig zoals "In de naam van Allah" en ga zo maar door... Dus de herhalingen van de Qur'anische verzen komen voort uit terugkomende behoeften. Ze worden herhaald om naar deze behoefte te verwijzen, deze aan te moedigen en aan te wakkeren. Tevens is de Qur'an grondlegger. Het is de bron van een geloof van waarheid en werkelijkheden. Het is het fundament van de islamitische wereld. De Qur'an verandert het sociale leven van de mensheid en is het antwoord op alle terugkomende vragen van de mensen uit alle niveaus van de maatschappij. Om het fundament te versterken en te bekrachtigen is herhaling noodzakelijk. De Qur'an haalt zulke belangrijke onderwerpen aan en vertelt zulke fijne werkelijkheden. Om deze in iedereens hart te nestelen is het nodig om deze meerdere malen op verschillende wijze te herhalen. Daarnaast lijkt het op herhaling, maar in weze heeft elke Qur'anische vers meerdere betekenissen, nuttigheden, aspecten en gradaties. In elk onderwerp wordt met deze herhalingen een andere betekenis, nut en doel verteld. En dat de Qur'an in sommige verzen over de schepping oppervlakkig en samenvattend is, is een flits van welspraak met rechtleiding als doel. Het kan geen rede tot kritiek of tekortkomingen zijn zoals de ongelovigen denken.

Wanneer je nu zegt: “Waarom vertelt de Qur’an eigenlijk niet over het bestaan zoals de filosofen het doen? Sommige onderwerpen worden kort gehouden en weer anderen worden op een zodanig gemakkelijke, duidelijke wijze verteld dat het iedereens belangstelling streelt, niemands gevoelens kwetst en de gedachten van de gewone burger niet verveelt en belast?”

Als antwoord zeggen wij hetvolgende: Omdat de filosofie ontspoord is van de weg der werkelijkheid... Daarnaast zul je van de vorige lessen en “Woorden” zeker begrepen hebben dat de Alwijze Qur’an over het bestaan verteld omwille de essentie, eigenschappen en namen van Allah. In feite laat de Qur’an de betekenissen beseffen van dit boek der heelal opdat men zijn Schepper leert kennen. Dus de Qur’an vertelt niet over het bestaan omwille van de schepselen zelf, maar voorzeker omwille hun Schepper. Daarnaast is iedereen zijn doelgroep. Wat de filosofie betreft: zij kijkt naar het bestaan omwille van het bestaan. Tevens doelt zij specifiek op de wetenschappers. De Alwijze Qur’an doet nu eenmaal het bestaan aantonen als zijnde een aanwijzing en bewijs, dan is het dus nodig dat het bewijs voor iedereen helder en snel te begrijpen is. En omdat de Qur’an, de gids van rechtleiding, nu eenmaal de hele mensheid aanspreekt en omdat het grootste deel van de mensheid nu eenmaal bestaat uit de gewone burger, dan is het voor rechtleiding zeker noodzakelijk dat onbelangrijke dingen oppervlakkig en kort worden aangehaald en belangrijke dingen met voorbeelden begrijpelijk worden gemaakt. En om misleidingen te voorkomen is het noodzakelijk dat de dingen die bij de aanschouwers al helder zijn niet onnodig en op nadelige wijze worden vervormd.

Bijvoorbeeld de Qur'an zegt over de zon: "Het is een draaiende fakkel, een lamp." Want in feite vertelt het niet over de zon omwille van de zon of zijn hoedanigheid. Maar voorzeker als zijnde een drijfveer van ordening, het middelpunt van dit zonnestelsel. En omdat deze orde en ordening weer een weerspiegeling van de hoedanigheid van de Schepper zijn, verteld het hierover. Jazeker, de Qur'an zegt: *"En de zon loopt in haar vaste baan. Dat is de verordening van de Almachtige, de Alwijze."*[36:38] Met de uitdrukking dat de zon loopt wordt de winter en zomer, de dag en nacht bedoeld. In deze overgangen wordt de geweldige kracht van Zijn heerschappij en de grootheid van Zijn Schepper duidelijk. Wat de werkelijkheid van dit draaien ook mogen zijn, het heeft geen invloed op de ordening, welke gegeven en geobserveerd is en welke het wezenlijke doel is. Tevens vertelt de Qur'an: *"... en Hij heeft de zon als een lamp geplaatst."*[71:16] Met de bewoording lamp wordt aangegeven dat het bestaan als een paleis is; alles wat zich erin bevindt zijn versieringen, gerechten en benodigdheden voorbereid voor de mensen en andere levenden. Zelfs de zon is een onderworpen lichtbron. Met deze verkondiging wordt de barmhartigheid en vrijgevigheid van de Schepper duidelijk. Kijk nu eens wat de dwaze en kletsende filosofie zegt? Kijk, hij zegt:

"De zon is een grote, brandende massa. Het laat de planeten om zich heen draaien die uit zijn massa zijn gevlogen. Zijn omvang is zoveel, de samenstelling is zus en zo." Buiten een beangstigende schrik en een geweldige verbazing geeft het aan de ziel geen perfecte wetenschap. Zij brengen het niet zoals de Qur'an dat doet. Hiermee vergeleken begrijp je dat de filosofie aan de buitenkant versierd is, maar van binnen hol en kun je begrijpen welke waarde deze onderwerpen hebben. Laat je niet misleiden

door de versierde buitenkant. Wees niet oneerbiedig tegen de uiterst wondervolle overleveringen van de Qur'an!..

O mijn God! Laat de Qur'an voor ons, de schrijvers van deze uiteenzetting en alle schrijvers een geneesmiddel zijn tegen alle kwalen. Laat de Qur'an voor ons en voor hen een vriend zijn in ons leven en na onze dood. Laat voor ons en voor hen de Qur'an een vriend zijn op deze wereld, een bekende in het graf, een vrijpleiter op de dag des oordeels, een licht op de brug van "Sirat"⁵, een schild en scherm tegen het vagevuur, een partner in het paradijs en een gids en leider voor al het goede. O onze Heer die de meest vrijgevi-ge van alle vrijgevig-ge is en de meest barmhartige van alle barmhartigen. Gun ons dit alles vanuit jouw genade, vrijge-vigheid, mildheid en barmhartigheid. Amen.

O mijn God! Vrede en zegeningen aan wie de wijze Qur'an is neergedaald en aan zijn familie en vrienden. Amen, amen.

OPMERKING: In de zes druppels van "De veertiende Reşha" en vooral in de zes punten van de vierde druppel uit de Arabische Risale-i Nur, zijn vijftien van de veertig verschillende welspraken van de Alwijze Qur'an uiteengezet. Omdat wij daarmee genoeg-ge nemen hebben wij het hier kortgehouden. Als je wilt kun je die raadplegen, dan zul je een schat aan wonderen vinden.

⁵ Sirat is de brug over de hel en om het paradijs binnen te gaan moet iedereen deze brug over.